

Välkommen till 1 maj välkommen till arbetarrörelsens högtidsdag, välkommen till solidaritetens och gemenskapens dag.

Just orden "SOLIDARITET" och "GEMENSKAP" kan inte upprepas nog ofta i dessa tider, är det något vi behöver mer av nu, så är det gemenskap och solidaritet!

För som vi alla vet, så är det tuffa tider nu, kamrater. Vi har hög inflation, höga matpriser och elpriser. Vi går in i en lågkonjunktur vilket gör att det är hög risk för ökad arbetslöshet. Det slår extra hårt mot oss i Gävle och Gävleborg, där vi redan tidigare har en pressad arbetsmarknad.

Som vanligt slår detta allra hårdast mot de som redan har det kämpigt med att få sin ekonomi. Barnfamiljer med låg inkomst, sjukskrivna, arbetslösa, ensamstående, äldre med låg pension – det är grupper som ofta har små marginaler – om de överhuvudtaget har marginaler! I media kan vi läsa det ena löjliga förslaget efter det andra kring hur människor kan spara:

Sälj en av dina bilar!

Köp fläskfilé istället för oxfilé!

Se till att ha en rejäl ekonomisk buffert!

Det är ett hån mot de människor som idag tvingas välja mellan att köpa nya gympadojor till ungarna, eller om ungarna ska kunna fortsätta med sina fritidsaktiviteter.

Vänsterpartiet har som gemensam paroll på Första Maj i år ALLA SKA HA RÅD. Det är väl valda ord!

Vi står för en politik som gör det möjligt för alla att ha råd! Vi vill fördela och använda samhällets resurser på ett sätt så att alla ska ha råd, inte bara att överleva utan att ha det bra. Vi står för solidaritet och gemenskap!

Konkreta exempel på vår politik är att vi vill ha ett extra krisbarnbidrag på 400:-/barn under den här tuffa tiden. Pengarna kan tas från de RUT-bidrag som idag går till människor som har god inkomst.

Vi ser med rädsla och oro på det samhälle som de mörka krafterna bakom Tidöavtalet vill ha. Klyftorna i samhället är stora och de kommer att bli ännu större om denna politik får fortsätta. Vi kan inte acceptera att utsatta grupper i samhället ska skuldbeläggas och misstänkliggöras.

NU, när det blir allt dyrare att leva, och kommuner och regioner kommer att behöva satsa mer pengar för att försöka kompensera för allt tuffare tider, NU när skolor i olika kommuner håller matsalarna öppna på skolloven för att eleverna ska kunna få åtminstone ETT lagat mål mat om dagen, NU när arbetslöshet och ökat behov av försörjningsstöd står för dörren – vad gör regeringen då? ABSOLUT INGENTING!

I detta läge gör de INGENTING för att försöka förhindra omfattande nedskärningar i välfärden, utan lämnar till kommuner och regioner att försöka lösa läget på egen hand.

Vi kommer alla att märka effekterna av denna passiva vårbudget. Den är en katastrof främst för de som idag lever på marginalen och för de som inte ens har en marginal. Men den ett slag mot hela samhället, i synnerhet mot alla oss som vill ha ett samhälle byggt på gemenskap och solidaritet, ett samhälle där välfärden är en självklarhet och där ALLA HAR RÅD.

Vänsterpartiet har en positiv människosyn. Vår utgångspunkt är att den som KAN inget hellre VILL än att få ett jobb, försörja sig själv, få ta del av en arbetsgemenskap och bidra till samhället. Det är det som är det naturliga för de allra flesta människor!

VI TROR INTE ATT DEN SOM ÄR ARBETSLÖS, SJUK ELLER FATTIG ÄR DET PÅ GRUND AV LÄTTJA! Därför skräms vi av högerpartiernas cyniska människosyn, där de genom sin politik sätter likhetstecken mellan fattig och lat!

Vi vet sedan tidigare att när samhället hårdnar allt mer blir människor marginaliserade, och då pratar jag inte bara om ekonomiskt hårdare tider. Vi som kan Europas historia vet att i ett samhälle med stora klyftor hårdnar också klimatet människor emellan och våld, rasism och kriminalitet ökar. I ett samhälle som bygger på idén om att olika grupper ställs emot varandra är ALLA förlorare, men allra mest förlorar grupper som redan är utsatta – kvinnor, nyanlända, funktionshindrade, HBTQI-personer.... listan kan göras lång.

Vilket Sverige är det vi vill ha? Hur ser landet ut som vi ska leva i? Visst är det politikerna som har makten att bestämma, men det är människorna i samhället som styr politikerna! VI tillsammans måste bestämma inriktningen. Vi måste styra politiken till att skapa ett samhälle där vi, våra barn och barnbarn kan och vill leva!

Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt samhälle, ett tryggt Sverige. Efter många år av marknadslösningar och privatiseringar måste politiken ta tillbaka kontrollen över välfärden och göra livet bättre för vanligt folk.

MEN ansvaret för att skapa ett gott samhälle ligger inte bara hos "de som bestämmer", det är vi alla tillsammans som skapar ett gott samhälle, det gör vi varje gång vi visar mod och civilt mod, varje gång vi står upp och protesterar när vi hör rasistsiska eller sexistiska kommentarer, när vi tillsammans visar att vi bryr oss om våra medmänniskor. Vissa saker måste man göra, annars är man som Astrid Lindgren sa inte en människa utan bara en liten lort!

När vi pratar om miljö och klimat pratar vi ofta om nödvändigheten av hållbarhet, att göra hållbara, långsiktiga lösningar, att bygga för framtiden, att vara noga med byggmaterial och byggmetoder. Och jag tänker att så måste vi också resonera när vi bygger ett samhälle! Om vi vill ha ett hållbart samhälle så måste vi vara noga med byggstenarna och vi måste vara noga med hur vi bygger! Då kan vi inte välja kortsiktiga lösningar, då kan vi inte välja lösningar som bara är bra för vissa och som gör att andra får det ännu sämre - för ett hållbart samhälle är ett tryggt samhälle, och i ett tryggt samhälle känner alla att de har en plats.

I ett hållbart samhälle, ett tryggt samhälle, går alla barn i bra skolor och har välutbildade lärare, där äter alla barn sig mätta hemma OCH i skolan, där kan ungdomar räkna med att få arbete och bostad. I ett samhälle för alla finns det plats

för människor av alla sorter, med alla bakgrunder, med och utan funktionsvarianter. Där finns förståelse för att kärlek är något bra och positivt, oavsett vilket kön människan har som man riktar sin kärlek till. I ett hållbart och tryggt samhälle kan den som blir sjuk lita på att den sjukförsäkring som vi alla betalar via skattsedeln verkligen FINNS där om du behöver den. I ett tryggt samhälle ska den som av någon anledning inte kan få ihop pengar till mat och hyra kunna lita på att socialförsäkringen fungerar, så att den som behöver får försörjningsstöd.

I ETT TRYGGT SAMHÄLLE KALLAS INTE VÅRA TRYGGHETSFÖRSÄKRINGAR FÖR "BIDRAG", OCH ALLA SKA VETA ATT DET FINNS ETT SKYDDSNÄT!

Vänsterpartiet driver en politik där alla människor räknas och där alla får plats. Vi TROR på att människor har drivkraft och vilja. Vi KRÄVER ett samhälle där ALLA HAR RÅD, och vi hävdar med bestämdhet att det är möjligt.

Så, denna Första Maj, kamrater – sträck på er i vetskapen om att det är vi som är den största pådrivaren för ett samhälle där gemenskap, solidaritet och trygghet är byggstenarna. Vi tar hand om varandra och vi arbetar vidare för att vår politik ska få större genomslag.

Vi säger,

NEJ till ökade klyftor och marginalisering

NEJ till egoism och kortsiktighet.

JA till solidaritet, gemenskap

JA till feminism och antirasism

JA till ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.